

Osnabrücker Land 2026 - Een jaar met veel verrassende momenten

Osnabrück, maart 2026.

In 2026 kunnen bezoekers zich in de stad Osnabrück en het Osnabrücker Land het hele jaar door verheugen op bijzondere ontmoetingen, beweging en inspirerende verhalen.

Osnabrück beleven: cultuur, vrede en bijzondere ontmoetingen

In mei verandert het historische centrum van Osnabrück, de stad van de vrede, in een levendig decor voor muziek, plezier en ontmoetingen tijdens de *Maiwoche Osnabrück*. Tien dagen lang – van 8 tot en met 17 mei 2026 – nodigen regionale en internationale bands, creatieve marktstalletjes en een gevarieerd programma voor het hele gezin uit tot een gezamenlijke belevenis. De *Maiwoche* geldt als een van de grootste stadsfeesten in het noordwesten van Duitsland.

Ook buiten het feestgedruis heeft de stad dit jaar cultureel veel te bieden. Tentoonstellingen, toneelvoorstellingen en jubilea staan in het teken van thema's als vrede, diversiteit en duurzaamheid en verbinden verleden en toekomst met elkaar.

Wanneer tegen het einde van de herfst de kerstverlichting weer brandt en de geur van gebrande amandelen over het historische marktplein hangt, is het tijd voor de Kerstmarkt van Osnabrück. Van 23 november tot en met 22 december 2026 verandert het plein tussen de Dom en het stadhuis in een sfeervolle winterwereld met feestelijk versierde kraampjes, ambachtelijke producten en regionale specialiteiten.

Fietsen en wandelen: ontdekkingstochten door natuur en geschiedenis

De geschiedenis van de regio komt tot leven tijdens de *Romeinen en Germanendagen* in het *Museum und Park Kalkriese*. Tijdens het Pinksterweekend krijgen bezoekers een indruk van het leven in lang vervlogen tijden. Met realistische ensceneringen brengen Romeinse soldaten en ambachtslieden de beroemde Slag bij het Teutoburgerwoud opnieuw tot leven.

Het Osnabrücker Land is een ideale regio om actief te verkennen. Meer dan 2.800 kilometer aan uitstekend bewegwijzerde fietsroutes voeren door een afwisselend landschap. Fietsers die geschiedenis willen beleven, kunnen de *Friedensroute* van Münster naar Osnabrück volgen. Deze route werd al in de 17e eeuw gebruikt door de gezanten die onderhandelden over de Vrede van Westfalen. Bij het stadhuis van Osnabrück, waar in 1648 het verdrag werd ondertekend, sluit de cirkel tussen het voormalige conflict en de geleefde vrede. In datzelfde jaar werd in Münster ook de Vrede van Münster gesloten, die voor de Zeventien Provinciën der Nederlanden een einde maakte aan de Tachtigjarige Oorlog.

Voor wandelaars biedt het *UNESCO Global Geopark TERRA.vita* indrukwekkende inzichten in de geschiedenis van de aarde. De meer dan tachtig TERRA.tracks zijn goed gemarkeerde rondwandelingen die door stille bossen en over heuvelruggen voeren naar plekken met panoramische uitzichten. Elke route is een kleine reis door miljoenen jaren natuur- en cultuurgeschiedenis.

Gezondheid en welzijn: volop genieten

Rust, beweging en ontspanning staan centraal in de vier kuuroorden van het Osnabrücker Land: Bad Essen, Bad Iburg, Bad Laer en Bad Rothenfelde. De natuurlijke geneeskrachtige bronnen, idyllische dorpskernen met uitstekende accommodaties en het bosrijke landschap creëren ideale omstandigheden om nieuwe energie op te doen.

Een bijzonder hoogtepunt zijn de *Ippenburger Sonntage* in het Sole-kuuroord Bad Essen, wanneer Schloss Ippenburg bezoekers verwelkomt die geïnteresseerd zijn in tuinarchitectuur, design en een duurzame lifestyle. Van 1 mei tot en met 16 augustus kunnen bezoekers op zonen feestdagen door de bloeiende tuinen dwalen, regionale producten ontdekken en genieten van lokale specialiteiten – een feest voor alle zintuigen.

Het Osnabrücker Land maakt van 2026 een jaar vol cultuur, natuur en mindfulness en biedt bezoekers tal van momenten die blijven verrassen.

Nog meer hoogtepunten bij de evenementen en inspiratie voor reizen vind je op www.osnabruecker-land.nl.

Anja Hehmann



Herrenteichsstraße 17+18 | D-49074 Osnabrück

+49 541 323 4571 | hehmann@osnabruecker-land.de | www.osnabruecker-land.de